

Maak eens een hartebrief in een geheimtaal met vormen.  
En jij alleen begrijpt je eigen geheimtaal, die mag ook geheim blijven !  
Alleen je hart begrijpt het ook.

Dit zijn lijnen



Dit zijn vormen





Zullen we eens een hart met snoepjes vullen ?

Met hele lekkere troostsnoepjes ?

Die kun je zelf maken en zo lekker als jij wilt !

**Tekenspelletje:**

Maak kris kras met één kleur rechte en ronde lijnen in het hart zonder je potlood op te tillen.

(met je ogen dicht gaat dat heel fijn) Hierna 'zoek' je de verschillende troostsnoepjes die je lekker vindt en kleurt ze zoals jij ze hebben wilt.



